

Messias belijdende Joden



Immanuël

In Israël wonen ongeveer zes miljoen Joden. De meeste Joden zijn niet actief bezig met hun godsdienst. Zij worden wel seculiere Joden genoemd. Daarnaast zijn er godsdienstige en (ultra) orthodoxe Joden die zich houden aan de Thora. Er leven in Israël ongeveer 15.000 Messiasbelijdende Joden. Een kleine minderheid die voor grote uitdagingen staat.

Door Ds. A. Jonker



Waarom steun voor Messiasbelijdende Joden?

Liefde

We steunen hen in de eerste plaats omdat zij Joden zijn. Uit liefde voor het Joodse volk dat vanwege Gods trouw aan Zijn verbond met Abraham nog steeds Zijn volk is. Wanneer God Zijn liefde aan Zijn volk wil blijven betonen, zouden wij dat dan niet doen? Het Joodse volk en de staat Israël mogen we van harte liefhebben. Zonder alles wat er in Israël gebeurt goed te keuren, mogen we Israël steunen, terwijl er van veel kanten haat en zelfs aanslagen tegen hen gericht worden. Messiasbelijdende Joden zijn onderdeel van de Israëliëse samenleving en hebben dus dezelfde ervaringen als hun medeburgers. Zij spreken naar ons uit dat zij onze liefde en steun zeer waarderen!

Verbondenheid

We mogen de Messiasbelijdende Joden ook steunen, omdat zij onze broeders en zusters in het geloof zijn. Zij belijden evenals wij dat Jezus de Messias (= Christus) is. Evenals wij zijn zij leden van het ene lichaam van Christus, Zijn wereldwijde gemeente. In het lichaam ondersteunt het ene lichaamsdeel het andere in allerlei activiteiten. Zo mogen christenen in Nederland de Messiasbelijdende Joden (=Joodse christenen) in Israël ondersteunen. Omgekeerd kunnen zij voor ons in Nederland van grote betekenis zijn, bij voorbeeld als we van hen horen op welke manier zij veel aandacht geven aan de godsdienstige opvoeding van hun kinderen en jongeren.

Zorg voor elkaar

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Zou dit ook niet gelden voor ons en de Messiasbelijdende Joden? In Nederland leven wij in overvloed en kunnen in alle rust onze activiteiten ontplooiën. Onze Joodse broeders en zusters hebben het economisch vaak veel minder goed, vooral wanneer zij zich nog niet zo lang geleden in Israël gevestigd hebben. Vaak hebben zij tegenwerking om een eigen gebouw te kopen of te huren. Er zijn nieuwe boeken nodig om de jonge gelovigen toe te rusten. Zullen wij met hen hun financiële lasten dragen?

Jezus Christus

Messiasbelijdende Joden getuigen in woord en daad van de Heere Jezus als de enige weg tot de Vader. Deze drang van binnenuit proberen zij op een wijze en voorzichtige manier in praktijk te brengen. Wij geloven toch dat het voor ieder mens, dus ook voor iedere Jood, nodig is om de Heere Jezus als Zaligmaker te kennen? Terwijl wij op grond van Romeinen 11 bidden om de zaligheid van heel Israël, zijn wij blij met de Messiasbelijdende Joden als eerstelingen van de grote oogst. Laten we onze geloofsgenoten steunen om getuigen van de blijde boodschap te zijn.

Steunt u de Messiasbelijdende Joden met uw gebed en financiële bijdrage?



Door ds. C.J. Overeem, Zegveld

Wij hebben hem gevonden...

'...toen u onder de vijgenboom was...' Had Nathanaël net zo goed onder een olijfbom kunnen zitten? Ik denk het niet. De vijgenboom – die in de Bijbel ook wel een beeld is van Israël, of van de paradijselijke rust van het toekomstige vreedrijk – is in de rabbijnse context een plaats voor gebed en de bestudering van de Schriften. Anders gezegd: voor de verborgen omgang met God.

Zo mogen we ons Nathanaël voorstellen. Iemand die dicht bij het Woord van God leeft. Een 'Schriftgeleerde', in de goede zin van het woord, een rechtvaardige in Israël. Zal daar onder de vijgenboom niet zijn grote verlangen naar de vervulling van al Gods beloften en zijn uitzien naar de komende Messias zijn gevoed?

Terwijl deze man – je ziet het bijna voor je – in alle rust en intimiteit met God verkeert, zie ik daar Filippus door het bladerdak heen stappen. Was het een vriend? Een familielid? Ik weet het niet. In ieder geval wist hij van Nathanaël dat hij 'op zoek' was. 'Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten...' Het zegt iets over Filippus. Hij kende Mozes en de profeten. Maar het zegt ook iets over Nathanaël en wat Filippus van hém wist.

Nathanaël heeft er voor alsnog geen goed woord voor over: wat zal Nazareth voor goeds opleveren? Daarvoor kent hij de Schriften veel te goed... Filippus gaat daar niet op in. Filippus zegt alleen: 'Kom en zie.' Hij pakt hem bij de hand en leidt hem letterlijk tot Jezus.

Een ongelovige buurman, een onkerkelijk geworden broer, een collega die 'nergens aan doet'. Hebben we de durf om hem of haar een Bijbel te geven? Neem en lees. Hem of haar uit te nodigen voor een kerkdienst? Hoor en zie. In ons te laten ontdekken wat het geloof in een mensenleven doet? Kom en zie.

Iedere keer raak ik weer onder de indruk als ik hoor hoe Messiasbelijdende Joden onder hun volksgenoten proberen te laten zien waarom ze in Yeshua (Jezus) zijn gaan geloven. De een werkt mee aan internetfora en geeft zo aan mede-Joden de gelegenheid om redelijk anoniem te ontdekken wie Jezus is. Weer anderen besteden aandacht aan dienstbetoon, te denken valt aan de vele gaarkeuken die nodig zijn om hongerigen te voeden.

Ze zoeken binnen hun ingewikkelde situatie naar een authentiek getuigenis. Waarom?

Opdat velen komen tot die prachtige belijdenis: 'U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël.'

Bedankbrief

Van het centrum voor daklozen in Haifa ontvingen Nina en Leon Mazin de volgende brief:

We willen onze dankbaarheid uitdrukken voor uw bijdrage met warme maaltijden voor dakloze mensen die wonen in een opvangcentrum van de stad. We danken u voor uw samenwerking met dit opvangcentrum. Deze arme mensen hongerden naar een stukje brood en uit uw keuken konden ze twee warme maaltijden per week ontvangen. Uw vriendelijke bijdrage helpt om de dagen van dit verzwakte deel van de bevolking te verzachten en geeft hen een gevoel er bij te horen. Zij voelen dat zij niet vergeten zijn en dit brengt een lach op hun gezicht. Moge deze samenwerking en u en ons wat vreugde brengen in de levens van dezes arme mensen.

Zo blijkt het werk vanuit de gaarkeuken in Haifa zeer gewaardeerd te worden!



Bestuurswisseling

Ons bestuurslid ds. R. v.d. Kamp heeft naast zijn drukke werkzaamheden als predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente in Barneveld en later in Putten zich ingezet voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Nu hij in zijn kerkverband gevraagd is om leiding te geven aan de landelijke Commissie Israël ziet hij zich genoodzaakt zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Wij betreuren dit maar respecteren zijn besluit. Wij willen hem hartelijk danken voor zijn inbreng en inzet in de afgelopen jaren.

Wij zijn dankbaar dat ds. N.A. Donselaar, verbonden aan de Hersteld Hervormde Gemeente Nijkerk, bereid is om de opengevallen plaats in te nemen. Daar zijn we hem erkentelijk voor en we hopen dat hij het werk van de stichting op allerlei plaatsen zal kunnen ondersteunen en uitbreiden. We wensen hem sterkte toe bij het ambtelijke werk, bij zijn studie en bij het werk voor de Messiasbelijdende Joden.

Levensgang

Ds. N.A. Donselaar (44) is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw 4 kinderen (Deborah, Leah, Jedidjah en Jesse). Voordat hij predikant werd heeft hij vijftien jaar als zelfstandig ondernemer in het autobedrijf van zijn vader gewerkt. Zijn theologiestudie heeft hij gedaan aan zowel de Universiteit Utrecht (bachelor) als de Vrije Universiteit van Amsterdam (master) van 2003 tot 2009. In deze periode was hij pastoraal werker en catecheet van de Hersteld Hervormde Gemeenten te Kruiningen (2006-2009), Sirjansland (2007-2009), Melissant (2009) en Terneuzen (2009). Op 29 december 2009 is hij bevestigd tot predikant van de Hersteld Hervormde Gemeenten Zuilichem – Nieuwaal. Op 9 juni 2014 is hij bevestigd als predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente Nijkerk.

Motivatie

Ds. Donselaar heeft ingestemd met zijn benoeming tot bestuurslid omdat hij een hartelijke verbondenheid met het Joodse volk voelt. Hij zegt dat het ondenkbaar is dat er een christelijke Kerk zou zijn zonder Israël. We zijn er uit voortgekomen. Daarom voelen we ons in het geloof verbonden als broeders en zusters. Op dit moment is hij bezig met de voorbereiding voor een promotieonderzoek naar een bekende tekst uit het Nieuwe Testament, namelijk Romeinen 11:26 'En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.'
Motivatie



VERTALER GEZOCHT

We zijn erg blij dat er regelmatig een broeder uit Israël naar ons land komt om een lezing te verzorgen. Deze mannen spreken altijd Engels en dit moet vertaald worden. Graag komen we in contact met een man of vrouw die als vertaler ons van dienst wil zijn. De toespraken zijn in niet te moeilijk Engels en vaak kan er van te voren ook al enige informatie worden uitgewisseld. We zoeken dus geen beroepstolk maar iemand met liefde tot Israël en kennis van de Bijbel.

Voor meer informatie kunt u ds. A. Jonker mailen of bellen

ajonker@messiasbelijdendejoden.nl

0341 – 357766.

Boeiend en leerzaam

In de periode van 26 t/m 29 januari 2015 was Yoyakim Figuras, ouderling van de Chasdei Yeshua Gemeente in Arad, op tournee in Nederland voor onze stichting. In vier gemeenten heeft hij een lezing gehouden over het thema: **Mijn leven als Messiasbelijdende gelovige in Israël.**

Op 29 januari zijn we te gast in De Regenboog, het verenigingsbouw van de Hervormde Gemeente te Hasselt. In een bijna volle zaal waarin nagenoeg alle generaties vertegenwoordigd waren, worden we hartelijk welkom geheten door de plaatselijke predikant ds. H. Westerhout. Daarna krijgt Yoyakim het woord.

Yoyakim vertelt over de benarde situatie van Messiasbelijdende Joden in Arad en hoe de protesten van de orthodoxe Joden, die heftig en intimiderend zijn, uiteindelijk 'gratis PR' opleveren voor de gemeente. Dit vergde wel een andere wijze van denken door de gemeente maar mede door het gebed lukte het om de positieve kanten van deze op zich negatieve acties te gaan zien. De gemeenteleden bidden veel voor hen die hen beschimpen en lastig vallen.

Activiteiten

Yoyakim richt zich momenteel vooral op de jeugd en de kinderen. Met zijn open houding en veel liefde tot de Heere betekent hij veel voor hen. Hij laat beelden zien van de activiteiten van de jongeren in de gemeente en in Arad. Dit zijn kansen om zonder te evangeliseren op de hoeken van de straat mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Messias. Dit wordt wel geaccepteerd. Bijzonder is ook dat er contacten gelegd zijn met de Bedoeïenen in de nabije woestijn en dat daar een stijgende lijn in zit

Na de pauze ontstaat er een actief vragenuurtje door de aanwezigen over onder andere het gemeente zijn, het vieren van de Joodse feestdagen, de besnijdenis enz.

Yoyakim antwoordt op een vraag dat er tussen de diverse gemeenten grote verschillen bestaan in de manier waarop men aan de (blijvende) betekenis van de Thora gestalte wil geven. Als volgelingen van Jezus zoeken ze naar de blijvende verbinding met het Joodse volk en traditie. Men verbindt het Nieuwe Testament met de feesten van het Oude Testament om zo de geloofwaardigheid van de Messiasbelijdende Joden te verankeren.

Op een vraag van ons aan een aantal aanwezigen wat het meest aansprak waren de belangrijkste antwoorden: Ten eerste de positieve instelling van de Messiasbelijdende Joden om te willen zien dat de Heere de protesten van de orthodoxe Joden gebruikt om meer bekendheid te geven aan de Messiasbelijdende gemeente. Ten tweede de betrokkenheid van de jeugd in de gemeente en de activiteiten die zij ontplooiën in Arad vanuit hun geloof en om op die manier de inwoners bekend te maken met Jezus Messias.

Rond de klok van half tien wordt de avond besloten en ziet men terug op een boeiende leerzame avond. Het was de moeite waard om geweest te zijn.



Legateren

Er zijn veel goede doelen die u kunt opnemen in uw testament, maar wilt u daarbij het werk ten dienste van de Messiasbelijdende Joden in Israël niet vergeten?

Om de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in uw testament of wilsbeschikking op te nemen, dient u de volgende zin op te nemen: Ik legateer vrij van rechten aan Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk een bedrag van € om te worden afgegeven drie maanden na mijn overlijden.



Samenkomst in Arad

Messiasbelijdende Joden in de Middeleeuwen vanaf de Kruistochten



Prof. Dr. Pieter A. Siebesma, Lunteren

Inleiding

Een bekende en wrange Joodse uitspraak luidt: 'Water wordt in drie gevallen onnuttig vergoten: ten eerste als het in de zee stroomt, ten tweede als men het bij de wijn giet en ten derde als men er Joden mee doopt'. Deze uitspraak stamt uit de tijd van de gedwongen bekingen in de Middeleeuwen, waarbij keer op keer grote groepen Joden onder dwang en geweld werden gedoopt en zo hun Joodse identiteit moesten vaarwel zeggen. Wanneer Joden voor de keus stonden om de marteldood te sterven of zich te bekeren tot het christelijk geloof, kozen de meesten voor de marteldood. En zij die zich bekeerden, deden dat in de woorden van een christelijke kroniekschrijver 'uit vrees en niet uit liefde voor het christelijke geloof'. Dat de doop ook vandaag de dag onder Joden veeleer wordt geassocieerd met een vloek dan met een zegen, valt daarom wel te begrijpen.

Toch zijn er in de Middeleeuwen ook Joden geweest, die niet uit dwang of om er zelf beter van te worden, maar vanuit overtuiging Jezus als Messias zijn gaan volgen. Het waren veelal eenlingen. Ze werden na hun stap uit de Joodse gemeenschap gestoten. Wanneer ze het evangelie wilden uitdragen, werden ze in hun werk gehinderd en gefrustreerd door de antisemitische uitlatingen en gedragingen van hun medechristenen. In het vorige artikel heb ik enkele voorbeelden gegeven van zulke Joodse volgelingen van Jezus uit de vroege Middeleeuwen, die voor zover we dat kunnen opmaken, oprechte gelovigen waren en die minder beïnvloed waren door het anti-joodse virus als hun niet-joodse geloofsgenoten.

In dit tweede en laatste artikel over de Middeleeuwen wil ik de aandacht vestigen niet op eenlingen, maar op twee families die (voor zover we dat kunnen opmaken) uit overtuiging christen

werden en daarna een belangrijke rol gingen spelen in de kerkgeschiedenis. In 1030 bekeerde een zekere Baruch uit de Joodse wijk van Trastevere in Rome zich tot het christelijk geloof. Hij is de stamvader van de familie Pierleone, een van de rijkste families van de stad en daarom ook wel de Rothschilds van de Middeleeuwen genoemd. Leden van deze familie bekleedden bestuurlijke functies als prefect van Rome en bemoeiden zich, zoals de andere adellijke Romeinse families dat ook deden, actief met de verkiezing en aanstelling van pausen. Een lid van deze familie was dankzij deze bemoeienissen in staat zelf paus te worden: Anacletus II, door zijn tegenstanders 'de Joodse paus' genoemd.

De tweede familie was die van de Spaanse rabbijn Salomo Ha Levi uit de veertiende eeuw, ook uit een rijke familie afkomstig, die na zijn bekering bekend stond als Paulus van Burgos. Hij werd bisschop van Carthagenen en daarna aartsbisschop van Burgos en na zijn dood volgde een van zijn zoons hem als aartsbisschop van deze stad op.

Kentering in de Middeleeuwen na het jaar 1000

In de vroege Middeleeuwen was de verhouding tussen Joden en christenen niet altijd slecht. Dat kon per tijd en plaats verschillen. Toen in Parijs een orde van Kanunniken het plan opvatte om een nieuwe vertaling van het Oude Testament te maken, riepen ze daarbij de hulp in van rabbijnen bij het vertaalwerk. In die tijd, de tiende en elfde eeuw, waren er namelijk belangrijke centra van Joods onderwijs, die door beroemde rabbijnen werden geleid. Een zekere Gersjom van Mainz (960-1028) stond aan het hoofd van een jesjewa (rabbijnschool) in Mainz die door Joodse studenten uit geheel Europa werden bezocht. Gersjom is vooral bekend geworden doordat hij een aantal wetsregels voor



Joden vaststelde, waaronder het voorschrift dat Joden die in een monogame samenleving leefden, ook slechts met één vrouw getrouwd mochten zijn. Minder bekend is dat hij zich soepeler opstelde tegenover Joden die zich onder dwang hadden laten dopen, dan veel van zijn Joodse tijdgenoten. Hij kreeg er in zijn eigen familie mee te maken toen in 1012 de Joden uit Mainz werden verdreven en zijn eigen zoon zich tot het christelijk geloof bekeerde. De beroemdste Bijbeluitlegger uit deze tijd was rabbi Sjelomo Jitschak, vooral bekend onder de naam Rasji (1040-1105), wiens commentaren ook invloed hebben uitgeoefend op christelijke exegeten.

De belangrijkste centra van Joods leven in de vroege Middeleeuwen waren naast Italië en Spanje het Duitse Rijnland en het zuiden van Frankrijk. Er ontstonden grote Joodse gemeenschappen in Keulen, Mainz, Worms, Speyer en andere Duitse steden. Nog steeds herinneren veel hedendaagse Joodse achternamen aan de plaatsen waar hun voorgelacht vandaan kwam, bijvoorbeeld Rosental, Wertheim, van Praag, Spier, etc.

Vanaf de elfde eeuw verslechterde de situatie voor de Joden. Toen in 1096 de eerste Kruistochten begonnen, gingen deze gepaard met massale jodenvervolgingen in Frankrijk en Duitsland. Ook in het Heilige Land zelf werden na de verovering door de kruisvaarders moslims en Joden zonder onderscheid uitgemoord. Tijdens de derde Kruistocht werden de Joden in Engeland zwaar vervolgd en later in 1290 uit Engeland verdreven. In 1215 vond het vierde Lateraanse concilie plaats, bijeengeroepen door Paus Innocentius III, waarop een scheiding tussen Joden en christenen werd afgekondigd. De Joden moesten voortaan een bepaald teken, de zogenaamde Gele Vlek, op hun kleding dragen, terwijl mannen daarbij ook verplicht waren de zogenaamde jodenhoed te dragen om zo voor hun omgeving herkenbaar te zijn als Joden. Ze kregen extra belastingen opgelegd, werden in de uitoefening van een aantal beroepen beperkt en mochten slechts in bepaalde wijken (getto's) wonen. In de dertiende eeuw werd ook voor het eerst de beschuldiging geuit van rituele moord, namelijk dat Joden bloed zouden gebruiken van christenen om daarmee matzes te bakken, of dat Joden de hostie zouden schenden. Deze valse beschuldigingen leidden weer tot nieuwe vervolgingen, zoals bijvoorbeeld die in Frankrijk in 1306.

Het absolute dieptepunt werd bereikt tussen 1347 tot 1350, toen de Zwarte Pest over Europa raasde, waarbij een deel van de Europese bevolking omkwam. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hadden Joden ondanks een meer hygiënische leefwijze dan hun christelijke buren, evengoed van de pest te lijden als de christenen. Toch werden ze als zondebokken bestempeld en er van beschuldigd de pest te hebben veroorzaakt en de waterputten te hebben vergiftigd. Daardoor braken weer nieuwe vervolgingen uit en werden daarbij meer dan tweehonderd Joodse gemeenschappen verwoest en uitgemoord (waaronder Keulen met zesduizend personen, Worms, Mainz, Speyer,

Straatsburg, Frankfurt am Main, Neurenberg, etc.). De overgebleven Duitse Joden vluchtten voor het merendeel naar Polen en andere gebieden in OostEuropa en daarmee kwam een eind aan de middeleeuwse bloeiperiode van de Duitse Joden.

Religieus en niet racistisch

Wanneer men de vervolging van de Joden tijdens de late Middeleeuwen bestudeert, vertoont deze veel overeenkomsten met de wijze waarop de Nazi's de Joden vervolgden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Europa lijkt wel een werelddeel te zijn dat gedrenkt is in anti-semitisme. Toch is er een fundamenteel verschil tussen de periode van de Nazi's en die van de late Middeleeuwen. Joden konden in die tijd zich aan de vervolgingen onttrekken door zich te laten dopen en daarna konden ze, althans in West- en Midden Europa, alle posities bereiken die ze wilden. De Jodenvervolging was vooral religieus bepaald. Op het moment waarop ze van godsdienst veranderden, was dat voorbij. In de Tweede Wereldoorlog was dat anders. Joden werden toen vervolgd op basis van hun ras, ongeacht of ze wel of niet de Joodse godsdienst aanhingen. Een aantal Joden meenden toen de vervolging te ontlopen door zich net als in de Middeleeuwen te laten dopen (vooral in Italië kwam dat veel voor). Maar de doop kon hen niet redden van de vernietiging in de gaskamers.



Een Joodse paus

In 1030 in Rome werd een vooraanstaande en rijke Joodse familie van bankiers uit de Joodse wijk Trastevere christen. Baruch, het hoofd van de familie koos na zijn doop als nieuwe christelijke naam Benedictus (de Latijnse vertaling van zijn Joodse naam) en stond voortaan bekend als Benedictus christianus: Benedictus de christen. Hij trouwde met een vrouw uit een van de meest vooraanstaande adellijke families van Rome en hun zoon werd Leo genoemd, omdat paus Leo X (1049-1054) hem persoonlijk doopte. Leo de Benedicte Christiano was een van de rijkste mannen in Rome. Diens zoon Petrus Leonis verhuisde rond 1080 uit Trastevere naar de andere kant van de Tiber en ging daar in een paleis wonen. Vanaf die tijd stond deze familie bekend onder de naam Pierleone (afgeleid van Petrus Leonis). Samen met hun rivalen de familie Frangipani bestuurden ze de stad Rome. Ze hadden niet alleen invloed in wereldse zaken, maar streefden ook naar

machtsposities binnen de kerk van Rome. Een lid van de familie werd kardinaal, maar twee keer slaagden ze er niet in om deze tot paus te laten verkiezen. De derde poging lukte wel. De zoon van Petrus Leone werd paus en zetelde in Rome als Anacletus II, acht jaar tot aan zijn overlijden. Helaas voor hem koos een minderheid van de kardinalen, gesteund door de familie Frangipani voor een andere paus, Innocentius II. Omdat een broer van Anacletus II consul van Rome was, werd Innocentius II wel gedwongen om naar Frankrijk te vluchten. Daar werd hij wel als officiële paus ontvangen en in zijn streven om weer naar Rome terug te keren gesteund door de invloedrijke Bernardus van Clervaux. Deze deed zeer zijn best om Anacletus II zwart te maken, door onder meer te beweren dat hij een incestueuze relatie met zijn zuster zou hebben. Een van de niet zo vaak voorkomende scheldwoorden waarmee Anacletus werd bejegend was dat hij een Joodse paus zou zijn. Dat de familie van Anacletus II enkele generaties tevoren was bekeerd, speelde blijkbaar geen rol, evenmin het feit dat de eerste bisschop van Rome ook een Jood was.

Overigens stond de familie Pierleone goed bekend, voor zover dat mogelijk is binnen een gemeenschap waarin iedereen gewikkeld was in een strijd om macht en invloed.

Dat een afstammeling van Joden het in de Middeleeuwen tot paus kon brengen, sprak zo tot de verbeelding, dat hierna in de Joodse wereld een aantal legenden ontstonden over een Joodse paus. Zo circuleerde er binnen de Joodse gemeenschappen van Duitsland een verhaal, waarin een kind van de rabbijn van Mainz werd ontvoerd, rooms katholiek werd opgevoed, paus werd en later weer met zijn vader werd verenigd.

Paulus van Burgos

Salomo ha Levi (1350- 1435) was rabbijn in de Noord Spaanse stad Burgos en behoorde tot de meest aanzienlijke Joodse familie van die stad. Hij liet zich in 1391 dopen samen met twee broers en een zus en ook zijn kinderen: vier zoons en een dochter in de leeftijd van drie tot twaalf jaar. Alleen zijn vrouw volgde hem niet in deze stap, zij bleef trouw aan het Joodse geloof. Pas later ging zij over naar het christelijk geloof en werd begraven in de kerk die haar man had gebouwd.

Salomo ontving bij zijn doop de christelijke naam Paulus. Sommige historici menen dat hij bekeerd werd als gevolg van de massale vervolgingen in dat jaar, maar hijzelf schreef in een brief aan de opperrabbijn van Navarra dat hij uit overtuiging christen was geworden. Nadat hij het Oude Testament had bestudeerd (in het bijzonder Jer. 31, het hoofdstuk over het Nieuwe Verbond) en vervolgens het Nieuwe Testament en de werken van Thomas van Aquino, kwam hij tot de conclusie dat het christelijk geloof waar was. Voor de vervolgingen losbraken had hij al twijfels over het Joodse geloof.

Na zijn bekering stond de wereld voor hem open. Hij studeerde theologie in Parijs, werd aartsdeken in Trevino, vervolgens bisschop van Cartagena en uiteindelijk aartsbisschop van Burgos.

Na zijn dood werd een van zijn zonen aartsbisschop van Burgos. Ook andere zonen van hem kregen belangrijke bestuurlijke en kerkelijke functies, als militair opperbevelhebber, diplomaat en bisschop. Een broer van Paulus werd als gouverneur van Burgos benoemd.

Hoewel hij contacten bleef onderhouden met andere Joden, stond hij niet bekend om zijn sympathie tegenover zijn vroegere geloofsgenoten. Hij stimuleerde de koning van Aragon om anti-joodse wetten uit te vaardigen, de Joden in getto's op te sluiten en hen tot de doop te dwingen. Ook dat was iets wat in de late middeleeuwen helaas vaker voorkwam. Joden die christen werden en zich zo tegen hun vroegere opvattingen en gebruiken gingen keren dat ze doorsloegen in een kwalijk antisemitisme. De geschriften die Paulus van Burgos heeft nagelaten, hebben invloed uitgeoefend op andere anti Joodse Spaanse schrijvers en op Maarten Luther in zijn traktaat 'Over de Joden en hun leugens'.



Literatuur

Joachim Prinz, Popes from the Ghetto, A View of Medieval Christendom, New York 1966

Prinz verdedigt de opvatting dat ook de pausen Gregorius VI en Gregorius VII (Hildebrand, die later ook heilig is verklaard en een van de meest dominante pausen uit de geschiedenis) ook van de familie Pierleone afstammen, maar deze opvatting wordt niet door veel andere historici aangehangen).

Sam Waagenaar, de Joden van Rome, Bussum 1978

Met grote dankbaarheid geven wij u een overzicht van de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar. Ondanks de crisis mochten we heel veel doen voor onze Joodse broeders en zusters. Zo hebt u hen gesteund om in woord en daad te getuigen van Jezus de Messias (=Christus).

Jaarverslag 2014

Algemeen

Als bestuur werden we verblijd omdat ds. C.J. Overeem uit Zegveld wilde toetreden tot het bestuur. Vijf keer vergaderde het bestuur en daarnaast kwamen de leden van het dagelijks bestuur met de directeur diverse keren bijeen. We zijn dankbaar dat we bij Rexcom b.v. in Nijkerk telkens gastvrij ontvangen werden. Namens het bestuur bezocht ds. A. Jonker samen met zijn vrouw de verschillende projecten en personen in Israël. Zij deden daarvan uitgebreid verslag aan het bestuur en een samenvatting hiervan werd gepubliceerd in de Immanuël van december 2014.

De stichting heeft geen eigen kantoor en het werk wordt voornamelijk onbezoldigd gedaan door bestuursleden en vrijwilligers. Ds. Jonker is een dag per week vrijgesteld van zijn werk als gemeentepredikant in Putten om voor de stichting te werken. Hiervoor is een financiële regeling getroffen met de Hervormde Gemeente Putten. In de praktijk blijkt dit uitstekend te werken..

Gesteunde doelen in overeenstemming met het beleidsplan

In de begroting was extra geld gereserveerd voor diaconale ondersteuning (48% van de gesteunde doelen) om substantieel bij te dragen aan de renovatie van bejaardencentrum Ebenezer Home. Zowel voor ondersteuning van gemeenten als voor toerusting en lectuur werd 26% begroot. Wij merken telkens weer dat onze Joodse broeders en zusters zeer dankbaar zijn voor de steun die zij vanuit Nederland ontvangen.

Diaconale ondersteuning

De verstrekking van warme maaltijden en voedselpakketten vanuit de gaarkeukens in Nazareth en Haifa gaat gestaag door. Het blijkt dat hiervoor bij overheid en samenleving waardering is. Tevens komen er telkens nieuwe contacten waarin getuigd mag worden van Jezus de Messias! De steun aan het landelijke diaconale fonds Hadadit Israeli Fund, en ook aan moeder en het ongeboren kind via Be'ad Chaim (voor het leven) werd gecontinueerd. Ook werden er weer enkele kledingtransporten vanuit Nederland naar Israël bekostigd. Ebenezer Home is al ver gevorderd in het proces van tekeningen maken en goedkeuringen aanvragen. Het werk voor de overlevenden van Holocaust was opnieuw mogelijk door uw giften.

Ondersteuning gemeenten

De steun aan de Chasdey Yeshua gemeente in Arad (Yoyakim Figueras), de Shavei Tsion gemeente in Haifa (Leon Mazin), de Bat Tsion gemeente in Jeruzalem (ds. J. Ben Zvi), de gemeente HaDerech in Karmiël (Yossi Ovdia), en de gemeente Oz Lamo in Nahariya werd voortgezet. De gemeente Chesed weEmet (ds. D. Zadok) in Kanot kon o.a. door uw steun het nieuwe kerkgebouw in gebruik gaan nemen! bouwen. Dit betekent dat studenten thuis via internet diverse cursussen kunnen volgen. Een prachtige mogelijkheid om de Messiasbelijdende voorgangers en gemeenten toe te rusten!

Toerusting en Lectuur

Uitgeverij HaGefen is volop bezig om het Nieuwe Testament in eenvoudig Hebreeuws te vertalen voor kinderen en te voorzien van passende illustraties. Daarnaast wordt het halve salaris van de officemanager bekostigd. De blijvende steun voor het Israëlisch Bijbelgenootschap (Viktor Kalisher) is bestemd voor het onderhoud en de uitbreiding van de website met de hele tekst van de Bijbel. Zo kan iedere jood de hele Bijbel in het Hebreeuws lezen en bestuderen. Het Israël College of the Bible in Netanya (dr. Erez Soref) wordt gesteund in het E-learning project. Het aantal studenten dat thuis via internet cursussen volgt en het aantal cursussen groeit nog steeds. Een prachtige mogelijkheid om Messiasbelijdende voorgangers toe te rusten!

Voorlichting

Ons blad Immanuël werd in meer dan 15.000 huizen bezorgd, zodat velen konden lezen over Messiasbelijdende Joden. Door voorlichtingsavonden raakten Nederlandse christenen meer betrokken bij hun Joodse broeders en zusters. Bestuursleden en de directeur hebben op een gemeenteeavond, verenigingsavond of bejaardenmiddag een presentatie gegeven. In het verslagjaar kwamen ds. J. Ben Zvi, Leon Mazin en ds. D. Zadok op onze uitnodiging naar Nederland. Het waren onvergetelijke avonden waardoor de band met Messiasbelijdende Joden ervaren werd!

Financiën

In het verslagjaar was de opbrengst aan giften 7% meer dan in 2013. Dit is een bemoedigend gegeven. Er werd opnieuw een actie gevoerd onder de lezers van EO-Visie en onze donateurs lieten hun trouw blijken! De collecteopbrengsten stegen met 6%,

zodat er per saldo € 22.000 meer binnen kwam dan het vorig jaar. De kosten voor werving van de baten en de bestuurs-, kantoor en bankkosten waren in totaal ongeveer gelijk aan 2013. De stroom giften en collecten was in december nog weer groter dan we konden verwachten.

Er bleek in Israël meer tijd nodig te zijn om de renovatie van Ebenezer Home in Haifa voor te bereiden. Daardoor kon € 41.000 van het voor dit project begrote bedrag in het verslagjaar nog niet worden overgemaakt. Dit wordt in 2015 gedaan. Door deze beide factoren was er een positief resultaat van € 66.317. Het bestuur is al begonnen om hiervan gelden over te maken naar Israël!

De steun aan Messiasbelijdende Joden in Israël is voortgezet en uitgebreid. Hiervoor is het bestuur alle gevers en geefsters zeer erkentelijk en bovenal de Heere dankbaar!r lezers van EO-Visie en onder lezers van Terdege nieuwe donateurs te krijgen, waren helaas onvoldoende om de balans in evenwicht te krijgen. Gelukkig werd er aan legaten € 18.000 ontvangen en gaven de collectes in kerkelijke gemeenten een stijging van bijna 16% te zien! Doordat de kosten voor werving van de baten bijna 30% lager waren en de bestuurs-, kantoor en bankkosten ondanks de kosten voor de directeur toch slechts met € 16.556 stegen, was er een positief resultaat van € 48.921. Door de grote stroom giften en collecten in december kon niet alles in het verslagjaar worden uitgegeven. Het bestuur besloot de continuïteitsreserve met € 10.000 te verhogen. Het resterende saldo werd bestemd voor het nieuwe project: Ebenezer Home in Haifa.

Het bestuur is verheugd dat er een totaal van € 347.944 besteed kon worden aan de doelstelling. Het werk in Israël kon op een verantwoorde wijze worden voortgezet. Hiervoor is het bestuur alle gevers en geefsters zeer erkentelijk en bovenal de Heere dankbaar!

Beleid in 2015

Gelet op de trouw van onze giftgevers neemt het bestuur met vertrouwen nieuwe projecten in het jaar-budget op. Dit is mede ingegeven door de overtuiging om de continuïteitsreserves te laten afnemen. Daarom is begroot om in 2015 in totaal € 65.000 meer uit te geven dan in 2014. Aan de nieuwe projecten: de school Makor HaTikva (Jeruzalem) voor Messiasbelijdende Joden en het drugsafkickcentrum Beit HaYeshua (Jeruzalem) is ieder € 20.000,- toegezegd. We rekenen op uw liefde en giften zodat wij alle projecten kunnen blijven steunen!

Balans per 31 december 2014

ACTIVA	2014	2013
Materiële vaste activa	779	1.697
Liquide middelen	616.565	540.485
Vooruit betaalde bedragen	113	9.379
Totaal	617.457	551.561

PASSIVA	2014	2013
Vastgelegd vermogen		
Bestemmingsreserve door giftgevers	370.669	304.298
Bestemmingsreserve door bestuur vastgesteld	214.500	214.500
Schulden op korte termijn	2.716	2.207
Schulden op lange termijn	29.571	30.556
Totaal	617.457	551.561

Staat van baten en lasten over 2014

BATEN	2014	2014	2013
Baten uit eigen fondsenwerving	Gerealiseerd	Budget	Gerealiseerd
Giften	367.442	379.000	343.107
Collectes	116.311	105.000	109.553
Legaten			18.000
Rente	5.680	6.000	6.768
Som der baten	489.433	490.000	477.428

LASTEN	2014	2014	2013
Besteed aan doelstelling	Gerealiseerd	Budget	Gerealiseerd
Diaconale ondersteuning	118.126	157.200	112.550
Ondersteuning gemeenten	85.911	85.200	90.948
Toerusting en Lectuur	85.700	85.000	90.925
Voorlichting	54.672	74.900	53.521
Totaal	344.409	402.300	347.944

Werving baten	2014	2013
Drukwerk en portokosten	49.225	50.000
In % v. baten	10,1%	9,8%
uit eigen fondsenwerving		

Beheer en administratie	2014	2013
Bestuurs-, kantoor-en bankkosten	29.428	37.700
Som der lasten	423.062	490.000
Resultaat	66.371	48.921
Resultaatbestemming		
Bestemmingsreserve	66.371	38.921
Continuïteitsreserve		10.000

Makor Ha Tikva

In Jeruzalem staat een bijzondere school: Makor HaTikva, wat 'bron van de hoop' betekent. Daar krijgen kinderen onderwijs en worden ze opgevoed in een sfeer waarin geput wordt uit Jezus de Bron van hoop! Ouders hopen dat hun kind zo beter wordt toegerust om in de Israëlische samenleving als levende getuige van Jezus de Messias te leven. Rev. dr. Lawrence Hilditch is Principal (Hoofd) van de Anglicaanse Internationale School en ook van Makor HaTikvah. Zo is de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd. Cookie Schwaeber-Issan is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school. Ook is zij actief om fondsen voor de school te werven. Het streven is dat de school in de toekomst ook overheidssteun zal krijgen. Zo lang dit nog niet het geval is, moeten de ouders een forse bijdrage betalen en heeft men de donaties uit binnen- en buitenland hard nodig.

Het bestuur is overtuigd van het belang van dit project en heeft in december 2014 al een gift van € 10.000,- overgemaakt. Met uw steun kan er in 2015 het dubbele worden gegeven!



Beit HaYeshua

Verslaafden aan alcohol en drugs behoren tot de zwaksten in de samenleving. Ze leven op hun dagelijkse portie drugs, eten heel weinig en komen aan geld door prostitutie of diefstal. Vaak zijn het nieuwe immigranten uit Rusland of de tweede generatie Russische Joden. Wanneer er geen hulp komt, gaan zij de afgrond, de dood in. Zvi Randelman voelde zich gedrongen om aan deze mensen in nood hulp te bieden. Hij startte in 2004 in Jeruzalem het 'Huis van de verlossing'. In het programma staat Jezus de Messias centraal. Alleen door Hem zullen ze kracht

ontvangen om met hun oude leven te breken. Daarom wordt er dagelijks bijbelstudie gedaan en sluiten velen zich aan bij de gemeente die voor 60% uit ex-verslaafden bestaat. In negen jaar tijds zijn 40 personen totaal genezen en zijn Jezus als hun Heiland gaan geloven. In 2015 willen we voor dit project € 20.000,- overmaken. Dit is zeker meer dan een druppel op de gloeiende plaat!. Steunt u dit nieuwe project met uw gebed en gift?



Voorlichting op verenigings- of gemeentevond

Bestuursleden komen graag voor u spreken, met of zonder powerpointpresentatie, over Israël. Graag bezoeken wij uw gemeente, vereniging of school. 'Israël en Messiasbelijdende Joden', 'Wat moet ik met Messiasbelijdende Joden?', 'Zijn Messiasbelijdende Joden tweederangsburgers?' Hierover vertellen we u graag meer. Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met: ds. A. Jonker

ajonker@messiasbelijdendejoden.nl

Contact met Messiasbelijdende Joden

Tournee ds. D. Zadok

Ds. D. Zadok is directeur van de uitgeverij HaGefen en predikant van de gemeente Chesed weEmet (Genade en Waarheid) in Kanot/Gedera. Hij houdt altijd een boeiend referaat waarna er gelegenheid is om vragen te stellen en verder contact te leggen. Hij komt weer naar Nederland en hoopt van D.V. 7 tot 13 oktober 2015 voor ons avonden te verzorgen. Het thema van zijn lezing is: *'Gods trouw aan Israel en aan de kerk'*

Moerkapelle, woensdag 7 oktober: 20.00 uur in 'De Nieuwe Rank, Dorpsstraat 15.

Info: dhr. C.J. Kragten, tel. 079 - 5932 728.

Sliedrecht, donderdag 8 oktober: 20.00 uur in de Geref. Kerk, Middeldiepstraat 6

Info: Johan Schouten, tel. 0184 - 421 545.

Nunspeet, vrijdag 9 oktober: 20.00 uur in 'De Open Hof', Meester Drostweg 10.

Info: ds. C.T. de Groot, tel. 0341 - 266 775.

Tournee Yoyakim Figueras

Yoyakim Figueras, ouderling van de Chasdey Yeshua gemeente in Arad, hoopt van **D.V. 25 t/m 28 januari 2016** enkele avonden te verzorgen. We zijn blij dat hij weer naar Nederland wil komen. In zijn toespraak geeft hij aandacht aan de moeilijke situatie van Messiasbelijdende Joden in Arad, maar ook aan de zegeningen die God daar geeft! Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen. Er zijn al twee avonden gereserveerd, dus zijn er nog twee vrij. Uw aanvraag kunt u doorgeven aan ds. A. Jonker. Mail naar ajonker@messiasbelijdendejoden.nl of bel 0341 - 35 77 66.

Tournee Leon Mazin

Leon Mazin is voorganger van de Shavei Tsion Gemeente in Haifa. Hij hoopt van **D.V. 11 t/m 18 maart 2016** naar Nederland te komen. Zijn boeiende verhaal wordt zeer gewaardeerd! Naast een boodschap uit de Bijbel vertelt hij uitgebreid over zijn werk en de activiteiten van de gemeente, o.a. in de gaarkeuken, voor overlevenden van de Holocaust, muziekschool, Theologische toerusting en evangelisatieblad Oasis. Wanneer u graag wilt dat hij op uw gemeenteavond spreekt, kunt u contact opnemen met: ds. A. Jonker. Mail naar ajonker@messiasbelijdendejoden.nl of bel 0341 - 35 77 66.

Bezoek aan Jaffastraat 17

Wanneer u in Jeruzalem bent, kunt u naar Jaffastraat 17 gaan. In het pand van de Bat Tsiongemeente ontvangen ds. en mevr. Ben Zvi u graag. Er is de mogelijkheid om op zondag als groep uw samenkomst te houden in dit centrum. Ds. Ben Zvi wil voor u spreken en daarna kunt u daar koffie drinken. Ook kunt u hier op een doordeweekse dag terecht voor uw souveniraankopen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat u als groep ontvangen kunt worden, neem dan telefonisch contact op met ds. Ben Zvi om een afspraak te maken. Thuis: 00972 - 2 - 53 55 506; Jaffastraat 17: 00972 - 2 - 62 23 030 Mobiel: 00972 - 544 - 37 57 67

Een Messiasbelijdende Jood in uw gemeente in 2016?

Voor een van bovenstaande sprekers op uw gemeenteavond kunt u contact opnemen met: ds. A. Jonker door te mailen naar ajonker@messiasbelijdendejoden.nl

Uw gift

voor Messiasbelijdende Joden van Nahariya tot Arad

- Om diaconale steun te geven
- Om gemeenten te ondersteunen
- Om lectuur te verspreiden
- Om toerusting te geven



Stichting steun

Messias belijdende Joden

Colofon

Immanuël is een uitgave van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Postbus 22, 3860 AA Nijkerk. www.messiasbelijdendejoden.nl

Voor uw gift:

IBAN: NL90 RABO 0377 8534 96

De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)



Voor het opgeven als donateur en voor adreswijzigingen:

Dhr. G.J. Gersie
Simon Vestdijkstraat 133
3842 LK Harderwijk
Tel. 0341 – 421 181
E-mail:
info@messiasbelijdendejoden.nl

Voor het aanvragen van een spreekbeurt of presentatie:

Ds. A. Jonker
Havikstraat 40
3882 JH Putten
Tel. 0341 – 35 77 66
Email:
ajonker@messiasbelijdendejoden.nl

Bestuur:

Voorzitter:

Ds. A.D. Goijert, Nijkerk

Secretaris:

Dhr. G.J. Gersie, Harderwijk

Penningmeester:

Dhr. M. Hop, Nijkerk

Dhr. J.H. van Asperen, Nijkerk

Ds. N.A. Donselaar, Nijkerk

Ds. W. van Dijk, Kampen

Ds. H. de Graaf, Urk

Dr.ir. H. Kievit, Barneveld

Dhr. G. Kok, Apeldoorn

Ds. J.C.V. Krijtenburg, Veenendaal

Ds. C.J. Overeem, Zegveld

Dhr. D.C. v. Voorthuysen, Groot-Ammers

Stort uw gift op rekening NL90 RABO 0377 8534 96
t.n.v. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

Steun de Messiasbelijdende Joden bovenal door uw gebeden

Comité van aanbeveling

Ds. R. ter Beek, Soest
Ds. A. Beens, Barneveld
Ds. J. Belder, Dordrecht
Prof. Dr. E.A. de Boer, Kampen
Ds. C. den Boer, Barneveld
Ds. P.D.J. Buijs, Ede
Dr. M. van Campen, Ede
Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk
Ds. F. van Deursen, Barneveld
Leen v. Dijke, Middelburg
Dr.ir. J. v.d. Graaf, Huizen

Dhr. A.C.Ph. Hardonk, Barneveld
Prof. Dr. P.H.R. van Houwelingen, Kampen
Dhr. A. Kamsteeg, Amersfoort
Ds. R. v.d. Kamp, Putten
Ds. G.S.A. de Knegt, Barneveld
Drs. I.A. Kole, Berkenwoude
Meindert Leerling, Bergambacht
Dr.ir. L.E. Meijer, Ede
Dhr. J. Molenaar, Nieuw-Lekkerland
Ds. P den Ouden, Katwijk aan Zee

Mr. B.J. v. Putten, Putten
Dhr. J.P.M. Rietkerk, Kampen
Ir. H.J. Seppenwoolde, Rijssen
Drs. A. Slob, Zwolle
Mr. C.G. v.d. Staaij, Benthuizen
Dr. P. Veldhuizen, Leerdam
Dhr. G. Versteeg, Nunspeet
Ir. B.J. v.d. Vlies, Maartensdijk
Dhr. E. van Voorden, Rijssen
Drs. J. Wienen, Katwijk aan Zee