

Onze naam **Stichting Steun Messiasbelijdende Joden** geeft duidelijk weer waar we voor staan. Wij steunen Joden in Israël die Jezus als Messias belijden met onze gebeden, gaven en meeleven. Al meer dan 20 jaar zetten we ons hiervoor in. Israël heeft ca. 9 miljoen inwoners en ca. 20.000 daarvan zijn Joden die belijden dat Jezus de Messias is. Dit is 0,2% van de bevolking. Vaak vallen deze Joden tussen wal en schip. In de synagoge worden ze niet geaccepteerd omdat ze in Jezus geloven; in de kerk wordt vaak verwacht dat ze hun tradities en gewoonten als Joden achter zich laten. Ze ondervinden veel onbegrip en hebben te maken met afwijzing of discriminatie.

Wij weten ons als gemeente van Christus dubbel verbonden met hen. Wij zijn verbonden omdat ze Joods zijn en omdat we verbonden zijn door Jezus Christus. Ze zijn een speerpunt van getuigenis. Wij ondersteunen meer dan 30 projecten, waaronder verschillende gemeenten door het hele land, een bejaardentehuis waar Arabische christenen en Messiasbelijdende Joden samen een thuis hebben, jeugdwerk voor dienstplichtige jongeren, gaarkeukens, een Messiasbelijdende school in Jeruzalem, een pro-life-organisatie die zich inzet een alternatief te bieden voor moeders die een abortus willen plegen en nog veel meer.

Als u meer wilt weten over de stichting, bezoek dan www.messiasbelijdendejoden.nl of volg ons op social media @messiasbelijdendejoden. Uw gebeden en giften helpen om onze broeders en zusters in Israël te steunen in hun mooie werk. Zou u willen overwegen om ook te helpen?