



stichting steun

**Messiasbelijdende Joden**

# Het Hoornbeeck

# heeft *LEV!*



Ha student van het Hoornbeeck College Kampen,

Dit jaar steun jij Messiasbelijdende Joden in Israël die hulp hard nodig hebben. Daarvoor heb je *lev* nodig. Het Hebreeuwse **לב** (*lev*) betekent: hart, kracht en bewustzijn. Heb jij *lev*? Heb je hart voor de ander in nood? Zet jij je in – met jouw talenten – om Messiasbelijdende Joden te steunen? Ben jij je ervan bewust hoe belangrijk het is om dat te doen?

## Lev is nodig, juist nu!

Jij kunt *lev* tonen door je in te zetten voor de projecten die in deze folder staan. Misschien heb jij wel zoveel *lev* dat je mee naar Israël gaat! We willen daar de projecten bezoeken en het land verkennen met hen die een streefbedrag van € 3500,- ophalen voor de projecten van de stichting. Toon *lev* en bedenk een actie met sponsors die geld doneren.

Binnenkort zien we elkaar op het Hoornbeeck in Kampen voor meer informatie over de reis. Een gezegende actie gewenst!



**Robert Duiker**  
Projectleider

**Meer informatie over onze stichting en de projecten vind je op onze website [www.messiasbelijdendejoden.nl/hoornbeeck](http://www.messiasbelijdendejoden.nl/hoornbeeck)**



## Je zet je talenten in voor

## de volgende projecten:



### Makor HaTikvah

De enige school voor Messiasbelijdende Joods kinderen in Jeruzalem. Deze school krijgt geen steun van de overheid en ouders moeten een forse bijdrage betalen om hun kinderen hier naar school te laten gaan.



### Ebenezer Home

Een verzorgingshuis in Haifa waar Messiasbelijdende Joden, maar ook Arabische christenen worden opgenomen en verzorgd. De bewoners voelen zich verenigd door het gemeenschappelijke geloof in Jezus Christus de Messias.



### Netivah Center

Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, op school maar ook in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het geloof in Jezus afgetrokken. Toerusting is daarom zeer noodzakelijk. Netivah Centre organiseert meerdaagse conferenties om jongeren toe te rusten.

# Messiasbelijdende Joden

## getuigen van Jezus Christus

### Steun voor Messiasbelijdende Joden

Als stichting steunen we in het bijzonder de Joden in Israël die in Jezus Christus geloven. We zien het als Bijbelse opdracht om oog en hart voor hen te hebben (Romeinen 15:25-27). Wie Jezus Christus als Redder liefheeft, heeft ook Zijn volk, de Joden, lief. Wie Jezus de Messias liefheeft, heeft Joden die in Hem geloven lief.

### Een vergeten groep, een kleine minderheid

De Messiasbelijdende Joden zijn een minderheid in Israël, ca. 0,2% van de bevolking. Zij vallen vaak tussen kerk en synagoge: ze hebben regelmatig te maken met onbegrip van Christenen en tegenstand van (ultra) orthodoxjoodse kant. Door andere Joden worden ze gewaardeerd als medeburgers die zich positief inzetten voor de samenleving.

### Groei

In 1948 waren er hooguit 100 Messiasbelijdende Joden. Vooral na 1991 kwamen veel Joden uit de voormalige Sovjet-Unie naar Israël. Inmiddels

wonen er ca. 20.000 Joden in Israël die Jezus Christus als Messias belijden. Ook zijn er steeds meer Messiasbelijdende Joden van de tweede generatie. Het lichaam van Christus groeit!

### Projecten

Als stichting steunen wij diverse soorten projecten: gemeenten en voorgangers, toerustingsprojecten en zorg voor hulpbehoevenden. Denk hierbij aan voedselpakketten voor armen, opvang van verslaafden, hulp aan bedoeïenen of nieuwe immigranten.

### Evangelieverkondiging

Op hun eigen manier getuigen Messiasbelijdende Joden in daden en woorden van Jezus als hun Redder. Zo komen andere Joden tot geloof in Hem. Wij zien het als onze taak hen in dit getuigenis te steunen. Met hen verwachten wij de vervulling van Gods beloften.

### Steun nodig

We hebben oog en hart voor de heiligen in Jeruzalem. Deze Joodse broeders en zusters vragen om uw gebed en steun.

## Ons logo



**We hebben oog voor Jezus en we hebben oog voor elkaar**



**We dienen vanuit onze christelijke identiteit**



**We zijn verbonden met Messiasbelijdende Joden**



**We steunen het Joodse volk**

